

[m3va] *Hoe Galien die schoone Guimande troude.*

[58]

Des ander daechs t'smorghens es die zuyverlijcke scoone maghet voer Galien coemen totten welcken si sprack: "Heere, ick beghere an u mijn voerweerde, want ghi mi hebt gheloeft te trouwen!"

"Schoon lief, dat wyl ick gherne volbringhen," sprack Galien, "so verre als dat mynen heere den coninck belieft, maer andersins niet."

"Wairachteliken," sprack coninck Kaerle, "dat es mi seer lief."

Doen ghinghen si met grooten triomphe seere eerlijcken ter kercken, dair Galien de scoone Guimande troude. De coninck Kairle ghaf Galien alle de landen dye hi in Spaengnen ghewonnen hadde, [m3vb] ende Galien ontfinck die goedertierliken. Daerna croondese coninck Kairle alle beyde, ende si deden hem manschap van 't geheel conynckrijck van Montsureyn.

Ende men sal weten als Galien met sijn volck verslaghen hadde de zeven duysent Sarazinen die Marchille ghelaten hadde in sijn tente om sijn wijf te verwaren, so en wilde coninck Kaerle d'wijf van Marchille niet doden, maer bracht die met hem te Monsureyn. Welke vrouwe hi seere eerlijcken dede cleeden, hair diversche rijckelijcke juweelen ghevende, ende sende haer quite ende vri van 't heele conincrijk [na] Marchille der stat, sonder haer emmermeer iet daer af te eysschen.