

*Hoe Gheerairt te Montsureyn quam, ende hoe hi Galien
ende alle d'andere ridders sprack.*

[51]

[L3ra] Gheeraert van Jeneven es terstont te peerde gheseten so langhe ridende dat hi te Montsureyn voer 't casteel quam, daer hi totten poertier sprack, segghende: "Vrient, ontsluyt de poert! Ick ben een bode van coninck Kaerle, ghesonden aen Galyen ende aen sijn baroenen."

Durgant de poertier dese woerden verstaende, heeft he[m] terstont inne ghelaten, want hi wel horde dat hi een Franchoy was, ende leyde hem inder salen dair Galien met sijn baronen was, totten welcken Geerairt sprack: "Heere, de groote coninck Kaerle doet u doer die liefde vanden ghecruysten God bidden dat ghi hem wilt bijstant [L3rb] doen teghen Belligant ende sinen broedere, die welcke he[m] seer corts bevechten selen met so ontallijke veel Sarazinen dat die nyemant en sal weerstaen moghen, ten zi doer die godlijcke gracie ons liefs Heeren Jhesu Cristi."

Galien dese nieumare hoorende, was seer ghestoort, swerende dat hi Belligant vanden lyve beroven soude oft selve doot bliven.

Doen sprack Gheeraert van Viennen tot Galien, segghende: "Neve, ick bidde u, laet ons onse volck doen wapenen ende alle te samen t'schepe ghaen om den coninck Kaerle te succoreren."

"Oom, dat is seer goeden raet!", sprack Galien.